



SIRA

Swedish International Relief Association



SIRA-foldern!

Beställ SIRA:s informationsfolder att ge till vänner och bekanta.



SIRA-skolan lärt sig att interagera med andra och förstå hur hans agerande också påverkar andra i hans omgivning. Han har en positiv fritid och spelar både piano och fotboll samt träffar de vänner han fick under sin tid på SIRA-skolan.

Amal, som är socialarbetare på SIRA-skolan, säger att hans framsteg är fantastiska. Hon trodde aldrig att han skulle nå så här långt. Även Marks föräldrar är tacksamma och nöjda med SIRA-skolans arbete och önskar att alla med svårigheter likande Marks ska få möjlighet att studera på SIRA-skolan.

Text: Ingegerd Frick
Foto: Anders Frick

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN var Mark en elev på SIRA-skolan. Idag bygger Mark på sitt framtida hus och varje slant han tjänar investerar han i bygget. Mark håller också på och bygger upp sitt liv. Tack vare SIRA-skolan har han fått en betydligt stadigare grund att stå på än om han hade varit tvungen att gå hela sin skoltid i en reguljär skola.

Mark har idag hunnit bli tjugo år och arbetar i sin pappas firma med att slakta och stycka kycklingar för vidare distribution till restauranger. Han längtar efter att huset ska bli klart så han kan hitta en flickvän och bilda familj. Att Mark är 100 % lycklig, som han själv säger, intygar

hans föräldrar, som menar att åren på SIRA-skolan gett dem en son som numera kan både tänka, prata och säga vad han tycker. I sin gamla skola fick han aldrig den hjälp han behövde och lärde sig t ex aldrig att läsa och skriva, vilket han senare lärde sig under sina år på SIRA. Mark säger själv att han varit en "busunge", men att han genom omtänksamt och respektfullt bemötande från personalen på



Mark kollar in bygget av sitt nya hus

REKTORSBESÖK I SVERIGE

REKTORERNA Salwa Sharif och Nadira Saed kommer snart till Sverige och besöker oss på flera platser runt om i Sverige (se kalendarium). Här följer en kort presentation av dem.



Salwa Sharif:

Salwa föddes i Jerusalem men bor sedan lång tid tillbaka i Jeriko, tillsammans med sin make och tre vuxna söner. Hon började på SIRA-skolan 1995, då som socialarbetare men har sedan 1997 arbetat som rektor på skolan. När höstterminen nu startar ser hon, tillsammans med sina sex lärare, fram emot att ge möjlighet till nästan 60 barn mellan 5 och 11 år att få lära och växa på SIRA-skolan. Vad ser hon fram emot vid sitt besök i Sverige då? Jo, hon vill träffa så många SIRA-vänner som möjligt och ge sig ut på sjön om möjlighet ges!



Nadira Saed:

Nadira bor tillsammans med sin make i Beit Sahour. De har tillsammans tre söner och en dotter. Hon började arbeta på SIRA-skolan i Betlehem 1992, då som lärare, och blev rektor 2014. I höst kommer över 80 elever att påbörja studier på skolan och de kommer undervisas av elva lärare. När hon kommer till Sverige i höst (för fjärde gången i ordningen) hoppas hon få möjlighet att träffa så många personer som möjligt och berätta om vikten av att vi fortsätter stödja SIRA-skolan så att hon och hennes kollegor även fortsättningsvis får möjlighet att ge palestinska barn utbildning som är anpassad efter deras behov. En möjlighet som inte ges någon annanstans i Palestina.



Insamlingsbössan

För att klara av att bedriva undervisning i SIRA-skolan behövs pengar. Föräldrarådet i Jeriko föreslog nyligen att inrätta en "insamlingsbössa" för att kunna hjälpa skolan med sin betydelsefulla verksamhet, en verksamhet som är viktig för både elever med inlärningssvårigheter liksom för deras föräldrar.

Förslaget mottogs positivt och alla tyckte det var en bra idé. Dels skulle det vara en hjälp till skolans finansiering och dessutom skulle eleverna lära sig värdet av att dela med sig. Eleverna blev så entusiastiska att de gav av sina egna fickpengar till sin älskade skola.

FAKTA OM SIRA



SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter i åldrarna 6-12 år. Verksamheten finansieras med skolavgifter och frivilliga medel från enskilda, bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer i Sverige och Palestina. Verksamheten vilar på kristen värdegrund.



Skolstart

Skolan har startat igen efter sommarlovet i både Betlehem och Jeriko. Det ska firas! I Betlehem blev det clownbesök.

HÖSTENS JUBILEUM MED SIRA

SIRA fyller 50 år i år, vilket uppmärksammas på flera sätt. Här är ett urval av jubileumsaktiviteter:

7 oktober kl. 11.00

Stockholm, S:t Peters kyrka

Gudstjänst med SIRA-pres. och "palestinsk lunch"

13 oktober kl. 18.00

Stockholm, Immanuelskyrkan

Medverkande: Anders Andersson, Nadira Saad och Salwa Shareef Yassini, Nils Elisasson. Musik med koppling till Palestina. Palestinsk mat. **Anmälan krävs:** kostnad 150 kr, betalas via Swish eller banköverföring. Märk din betalning med "Stockholm". Sista dag för anmälan är 1 oktober 2018. Barn under 10 år gratis.

14 oktober kl. 11.00

Uppsala, Missionskyrkan

Gudstjänst med rektorsbesök från SIRA.

14 oktober kl. 18.00

Vällingby, Västerorts kyrkan

Träff med rektorerna Nadira Saed + Salwa Shareef.

17 oktober kl. 18.00-20.30

Stockholm, Immanuelskyrkan

Seminarium om "Barn med ADHD-problematik - vad krävs av oss för att ge dem bättre



förutsättningar att klara vardagen?" med bl.a. Sofia Camnerin, Agneta Hellström och SIRA-rektorerna Salwa Shareef och Nadira Saed.

20 oktober kl. 15.30,

Göteborg, Betlehems kyrkan

Föreläsning och samtal med Yvonne Dahlin, följeslagare i Hebron, Emanuel Furbacken, pastor verksam i Palestina och i SIRA, våra SIRA-rektorer. Servering. Konsert kl 18.00 med barnkören Vita Händer samt musikensemble.

Anmälan krävs inte.

21 oktober kl. 11.00

Skene, Elimkyrkan

Gudstjänst med rektorsbesök från SIRA.

29 oktober kl. 13.00

Stockholm, S:t Matteus församling

Mitt-på-dagenträff med Nils-Olof Tägt.

18 november kl. 11.00

Trollhättan, Ekgumeniakyrkan

Gudstjänst med fokus på SIRA.

Frågor? Kontakta Tobias Andersson på tobias.nils@gmail.com eller 0704-035 035.

Se även www.sira.se



REDAKTION Ingegerd Frick, Tobias Andersson och Anders Frick

ANSVARIG UTGIVARE Thord-Ove Thordson, thordove.thordson@gmail.com

KONTAKT Ingegerd Frick, 0520-42 50 79, ingegerd@frick.nu

ADRESS Stiftelsen Internationellt Hjälparbete Våra Bröder, Box 6588, 113 83 Stockholm

PLUSGIRO 90 00 77-9 **BANKGIRO** 900-0779 **WEBB** www.sira.se **SWISH** 123 222 0481



**SVENSK
INSAMLINGS
KONTROLL**

Hjälp oss fira jubileum med en tro om god fortsättning för SIRA:s skolverksamhet

De medel SIRA får från de stora bidragsorganisationerna blir allt mindre för varje år. Samtidigt som den svenska kronan successivt har tappat värde mot den israeliska shekeln. Detta innebär att om inte SIRA får en betydande intäktsförstärkning, kommer vi tvingas göra kraftiga nedskärningar, avvisa många barn och stänga klasser nästa år. Så alla vi som tror att

barns möjlighet till skolgång bidrar till utveckling av fred och demokratiska strukturer – låt oss göra en extra stor insats under höstens jubileumsinsamling!

Bli månadsgivare till plusgiro 90 00 77-9 eller bankgiro 900-0779 - eller ge en extra gåva!

Sofia Angel, ekonomiansvarig

SEPTEMBER

MIN GÅVA TILL BARNEN I BETLEHEM OCH JERIKO

- Månadsgåva
- SIRA-foldern st
- SIRA 50 år
- Min extra gåva

OKTOBER

MIN GÅVA TILL BARNEN I BETLEHEM OCH JERIKO

- Månadsgåva
- SIRA-foldern st
- SIRA 50 år
- Min extra gåva