



SIRA

Swedish International Relief Association



SIRA-foldern!

Beställ SIRA:s informationsfolder att ge till vänner och bekanta.



EXAMEN PÅ SIRASKOLAN I JERIKO

TEXT: SALWA SHAREEF

ÖVERSÄTTNING: INGEGERD FRICK

TORS DAGEN 25 MAJ firade vi examen för elva underbara studenter som kommer att gå tillbaka till vanliga skolor efter att deras resa med SIRA-skolan är avslutad. Nu börjar ett nytt kapitel i deras liv. Vi har kallat denna klass "Klassen med kärlek" eftersom vi tror att kärlek och engagemang kan göra allt möjligt.

De elva eleverna är både flickor och pojkar. Några av dem har gått på skolan i tre år och andra bara ett år. Deras examen är inte slutet utan början på deras framtid. På SIRA är vi mycket stolta över dem och deras

prestationer. Vi uppskattar verkligen att vi fått möjligheten att stötta och hjälpa dem. De kom till skolan med många svårigheter inom läsning och skrivning, men framförallt med brister i att samverka i sociala sammanhang. Nu lämnar de oss efter att ha kommit över de flesta av dessa svårigheter.

Examensfesten hölls i närvaro av den svenska generalkonsuln Ann-Sofie Nilsson, som höll ett tal till eleverna och deras föräldrar. Närvarade gjorde även Thord-Ove Thordson, ordförande för SIRA-skolorna, samt Luis Sisto från AVSI, en italiensk/amerikansk organisation som stöder SIRA.

För första gången på SIRA tog

eleverna ansvar för att presentera programmet och höll tal med tacksamma ord till skolan och sina föräldrar. Festen innehöll både sång, dans och tal och avgångseleverna fick presenter och betyg. De elever vi kommer se på nytt i höst fick spel och böcker att läsa under sommarlovet och till sist åt vi tårter med samtliga elever och alla inbjudna gäster.

SIRA är glada att varje år få möjlighet att se elever som bevisar att ingenting är omöjligt och tillsammans med sina lärare och föräldrar vågar utmana sina svårigheter!

Vi gratulerar våra kära elever!

Glädje över goda resultat

I **SLUTET AV MAJ** hade jag möjlighet att delta i de båda SIRA-skolornas examensfester. I Betlehem hölls den högtidliga festen med familjer och inbjudna gäster i den stora Catholic Action Hall. Eleverna hade vita examenskläder med blå och vita SIRA-banderoller. Det var sång, deklamationer, folkdans och tal.

I Jeriko hölls examensfesten i skolan. Eleverna var klädda i blå och gula examensdräkter. Det var tal, deklamationer, sång, musik och folkdans. Festen avslutades med examenstårta.

I de två skolorna var det 39 elever av totalt 111, som nu stod färdiga att gå över till andra skolor och sedan vidare i livet. Det är ett fantastiskt resultat - glädjande och sorgligt samtidigt. Starka känslor finns hos både elever och lärare inför uppbrottet. Det viktigaste resultatet kan inte mätas i siffror utan i allt som har skett inom var och en av dessa elever och i deras gemenskap med andra under ett par-tre år i SIRA! Så mycket glädje, så många barn lyser av ett nytt självförtroende och så mycket stolthet finns hos både barn, föräldrar och lärare!

En påminnelse om att allt SIRA gör, sker i en situation där arbetet för fredlig samlevnad är livsviktigt och samtidigt så svårt. Barnen i Jeriko sjöng tillsammans med musikläraren Janin Rjoub en sång som hon skrivit tillsammans med vår svenska styrelseledamot Helena Fornegård:

*"I want a world with many friends,
a world that sings together"*
(Jag önskar en värld med många vänner, en värld som sjunger tillsammans")

Thord-Ove Thordson, ordförande

Minnen från tiden på SIRA-skolan

TEXT: SALWA SHAREEF ÖVERSÄTTNING: INGEGERD FRICK

En del minnen är oförglömliga, levande och hjärtevärmade. Som barn tillbringar vi flera år av våra liv i skolan och vi får olika glada eller sorgliga minnen. Även om skolgången varit tuff lämnar den ändå ett tomrum efter sig. Från SIRA-skolan i Jeriko finns det många glada minnen att bära med sig och dela med andra.

NÅGRA ELEVER FRÅN JERIKO BERÄTTAR:



RIMAS HIJA: Jag är elva år och har gått på SIRA-skolan i tre år. Mitt bästa minne är att spela fiol med min musiklärare som upptäckte min kärlek till musik och stöttade mig.



AYHAM: Hej, jag är Ayham och är elva år. Mitt favoritminne från SIRA-skolan är när vi fick ta med våra husdjur till skolan. Jag tog med min sköldpadda. Eftersom jag är en djurälskare så var det fantastiskt och underbart att få göra det.



IZZ, FADI, SAMA: Vi tycker om det här fotot. Det är från vår matematiklektion när vi använder spel för att lära oss.



Det här är en bild från vår examensfest. Vi älskar den här dagen och är stolta elever.

Det som vi har lärt oss under vår resa vid SIRA-skolan är hur viktigt det är att förbli positiva och se framåt. Varje dag kommer inte att bli perfekt, så är livet. Men att vara positiv kommer att leda dig till nästa dag. Så från djupet av våra hjärtan vill vi säga tack till SIRA för allting.

NÅGRA ELEVER FRÅN BETLEHEM BERÄTTAR:



FADI: Mina bästa minnen från tiden på SIRA-skolan är när jag spelar fotboll med mina vänner. Ingenting slår fotboll, det hjälper mig att känna mig smart och gör mig starkare. Min rektor och mina lärare är också en stor del av mina minnen. De har fått mig att känna mig betydelsefull och lika värdefull som alla andra.

BASIMA: Jag har verkligen tyckt om att gå på SIRA-skolan. För varje år som har gått har jag lärt mig att tro på mina förmågor och jag har blivit mer öppen.



IBRAHIM: SIRA-skolan har verkligen förändrat mig både när det gäller mina studier och mig som person. Jag brukade vara blyg och hade inga vänner. Jag har ändrat mig och blivit mer öppen mot andra och jag älskar skolan.

FAKTA SIRA

SIRA – En svensk Stiftelse som driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning för barn mellan 6 och 12 år med läs- och skrivsvårigheter.

I Betlehem finns en skola med 7 klasser, 10 barn i varje klass. Skolan tillkom 1992.

I Jeriko finns en nybyggd skola för 4 klasser med ca. 10 barn i varje klass.

Verksamheten bedrivs med drygt 20 anställda, alla palestinier. En svensk platschef sköter administrationen.

Verksamheten finansieras helt med frivilliga medel från enskilda, bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer.

Verksamheten vilar på kristen värdegrund.



REDAKTION Ingegerd Frick, Tobias Andersson och Adam Ekman

ANSVARIG UTGIVARE Thord-Ove Thordson, thordove.thordson@gmail.com

KONTAKT Ingegerd Frick, 0520-42 50 79, ingegerd@frick.nu

ADRESS Stiftelsen Internationellt Hjälparbete Våra Bröder, Box 6588, 113 83 Stockholm

PLUSGIRO 9000 77-9 **BANKGIRO** 900-0779 (möjlighet autogirobetalning) **WEBB** www.sira.se **SWISH** 123 222 0481



MARHABA!

MARHABA ÄR ETT av de få ord jag kan på arabiska. Det är ett hälsningsord och betyder ungefär hej eller goddag. Säga hej är precis det jag vill göra. Hej! Jag är ny här- i redaktionsgruppen för SIRA-bladet. Men innan jag presenterar mig vill jag säga ett av de andra orden som jag kan på arabiska, nämligen "shukran" som betyder tack. Det tacket går till Hanz Linderyd, som i många år, bland mycket annat, skött mycket av redaktionsarbetet kring SIRA-bladet. Nu är det min tur att, tillsammans med Adam Ekman och Tobias Andersson, försöka ta över samman-

ställningen av texter och bilder till detta blad.

Jag har många gånger besökt Israel/Palestina och särskilt SIRA-skolorna. De två senaste åren har jag under några höstveckor varit volontär på skolan i Betlehem/Beit Jala och hjälpt till med olivplockning och lite av varje. Som gammal skolfröken bär jag barnen på Siraskolan i mitt hjärta. Det är en fantastisk plats att få gå i skolan på. Jag vill göra mitt bästa och försöka förmedla lite glimtar från våra två skolor i Palestina.

Ingegerd Frick som bor i Trollhättan.

AUGUSTI

MIN GÅVA TILL BARNEN I BETLEHEM OCH JERIKO

- Månadsgåva
- SIRA-foldern st
- Min extra gåva

PLUSGIRO 90 00 77-9

JULI

MIN GÅVA TILL BARNEN I BETLEHEM OCH JERIKO

- Månadsgåva
- SIRA-foldern st
- Min extra gåva

PLUSGIRO 90 00 77-9