



SIRA

Swedish International Relief Association



SIRA-foldern!

Beställ SIRA:s informationsfolder att ge till vänner och bekanta.



**”En sund själ
i en sund kropp...”**

...SÅ SÄGER ALAÀ ROMA, som är idrottslärare vid SIRA-skolan i Jeriko. Han började arbeta på skolan för tre år sen och känner sig lycklig över att ha hamnat på ett ställe som intresserar sig för elevernas hälsa och deras psykologiska samt sociala mående. På idrottslektionerna får eleverna möjlighet att utveckla sin inlärningsförmåga och motorik. Dessutom upplever Alaà att idrottslektionerna bidrar till att elevernas självförtroende växer samt att de utvecklar sin samarbetsförmåga.

Idrottslektionerna har fortsatt trots kravet på att använda ansiktsmask och trots mycket höga temperaturer - Jeriko är den lägst belägna staden i världen. Avstånd mellan eleverna och handsprit är några av åtgärderna som vidtagits för att fortsätta undervisningen utan att riskera att öka

smittspridningen. Det är svårt för eleverna att hantera anpassningen men de längtar ivrigt till idrottslektionerna. Enligt Alaà lindrar idrottslektionerna den dagliga pressen och tristessen som rådande pandemi orsakar. Genom att eleverna får tillfälle att tävla, lära sig respektera regler, lära av varandra och samarbeta blir livet, i alla fall i vissa stunder, precis som det brukar vara. Idrottslektionerna ger också utrymme för fortsatt individuell utveckling. Lärarna på SIRA-skolan gör allt att eleverna ska känna sig älskade. Något som i tider som denna är extra viktigt.

Text: Salwa Shareef

Foto: Anders Frick

Översättning: Ingegerd Frick

➔ SE FLER BILDER PÅ SISTA SIDAN!



Ett gammalt olivträd berättar

HÅHÅJAJA! Nu börjar jag bli trött i grenarna. De är alldeles fulla av oliver. Det är dags att plocka mig. Jag börjar bli gammal och trött och känner mig knotig i stammen. Dammig är jag också och jag väntar på att det snart ska komma regn.

Nu har jag stått här på SIRA-skolan i Betlehem över hundra år, även om skolan inte har funnits mer än hälften av den tiden. Jag har sett en hel massa barn både börja och sluta på skolan. Både barn och vuxna tycker om att sitta i skuggan av mina grenar. Och jag tycker om att se dem springa och leka. Det är så tomt när jag tittar på gungorna som står stilla när barnen är inne på sina lektioner. Ibland hör jag dem genom fönstret



när de sjunger eller läser arabiska. De låter så glada och jag kan se, om jag sträcker på mina grenar, att lärarna hjälper dem när de har svårt att förstå. Det är verkligen tur att SIRA-skolan finns. De här barnen kände sig misslyckade när de gick i en stor skola.

Det är så trevligt när gamla elever kommer och hälsar på och klappar mig på stammen och

berättar hur bra det går för dem i sina nya skolor, tack vare att de har fått hjälp på SIRA-skolan. Som vingårdsmannen i Joh. 15:1–2 ansar vinstocken så kommer en del av mina grenar att



sågas av. Det är skönt att bli lite friserad, jag känner mig förnygrad då. Visserligen kommer jag att tappa en del löv under vintern men jag tror att jag kommer att stå här i många hundra år till. Vi olivträd brukar bli mycket gamla.

Roligast är när barnen hjälper till att plocka mina frukter. Då är det tjo och tjim på skolgården. Det känns bra att mina frukter kommer till nytta. Man kan till exempel göra olivolja som SIRA-skolan kan sälja och få lite, lite pengar till allt som behövs på en skola.

Ingegerd Frick

Ordförande Anders Andersson har ordet

Arbetet vid våra skolor i Betlehem och Jeriko går vidare. Ett nytt läsår har börjat. Många nya fall av Corona finns i samhället, både i Israel och Palestina. Lärare i både Jeriko och Betlehem har haft Corona, men nu är läget under kontroll och alla är på plats och alla är friska.

Allas vår önskan var att allt skulle ha återgått till det normala nu. Att vi hade fått ett övertag mot pandemin, att alla våra sociala sammanhang skulle fungera normalt igen. Så har det inte blivit! Nu lever vi fortfarande med restriktioner, ibland med lite misstänksamhet mot varandra men med en stark längtan att det må gå oss och världen väl.

Pandemin innebär mycket arbete för vår personal. Anpassningen för att klara av att hålla smittan utanför skolan betyder att inga andra än barnen släpps in på skolan. Inga föräldrar får besöka. De gemensamma samlingarna kan inte genomföras, lokalerna behöver hållas extra rena... Listan kan göras längre. I pandemins spår följer också arbetslöshet och svåra situationer för många familjer. Att vi håller ut och anstränger oss för att fortsatt vara ett alternativ för de barn som

behöver den speciella miljö som SIRA erbjuder känns än mer angeläget.

När det här nyhetsbladet kommer ut har vi lagt ny asfalt på en del av skolgården i Betlehem. Det var alldeles nödvändigt och vi är tacksamma för en gåva från kyrkor i Söderhamn på 25 000 kr, som till en del täcker våra kostnader. Vi behöver egentligen ytterligare drygt 25 000 kr. Vill du vara med?

Jag är glad och tacksam för det gensvar vi får på våra vädjanden om ekonomiskt stöd för vår verksamhet. Ännu gladare och tacksammare är de 150 eleverna det här läsåret, som genom dina gåvor får möjlighet till en start i livet som är helt avgörande för deras framtid.

Anders Andersson
Ordförande



Fem frågor till Anna Carin Persson Stenbeck

1. Vad är din uppgift inom SIRA?

– Jag är med i SIRA:s styrelse och sammankallande i kommunikationsutskottet.

2. Varför jobbar du med SIRA?

– SIRA är en fantastisk verksamhet. SIRA ger och har gett många barn i Palestina möjligheter att kunna genomföra sin skolgång. Om inte SIRA hade funnits hade flera av dessa barn med stor sannolikhet till exempel inte knäckt läskoden och då inte heller klarat av skolan.

SIRA bidrar också till det palestinska samhället i stort och till att försöka nå de globala utvecklingsmålen (Agenda 2030) och då i synnerhet mål nr 4 - god utbildning.



3. Hur många gånger har du besökt SIRA-skolorna?

– Tyvärr har jag ännu inte besökt någon av SIRA-skolorna men jag har varit i regionen i samband med en styrelseresa då jag satt i Diakonias styrelse.

4. Vad är det svåraste?

– Att ge den tid som arbetet egentligen kräver. Arbetet för SIRA är ideellt och skall göras vid sidan av mitt fasta arbete, familjeliv etc.

5. Vilket är det största glädjämnet?

– Att SIRA:s verksamhet visar att barn kan klara skolan om de får bra förutsättningar.

Fakta om SIRA

SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter i åldrarna sex-tolv år.

Verksamheten finansieras med skolavgifter och frivilliga medel från enskilda, bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer i Sverige och Palestina. Verksamheten vilar på kristen värdegrund.



REDAKTION Ingegerd Frick, Anders Frick och Tobias Ejeby

ANSVARIG UTGIVARE Anders Andersson, skolchef@gmail.com

KONTAKT REDAKTION Ingegerd Frick, 0520-42 50 79, ingegerd@frick.nu

KONTAKT GÅVOR, TESTAMENTEN Hanz Linderyd, 070-216 40 87 hanzlinderyd@telia.com

ADRESS Stiftelsen Internationellt Hjälparbete Våra Bröder, Box 6588, 113 83 Stockholm

PLUSGIRO 90 00 77-9 **BANKGIRO** 900-0779 **WEBB** www.sira.se **SWISH** 123 222 0481



**SVENSK
INSAMLINGS
KONTROLL**



Bilder från gymnastiklektionen på SIRA-skolan i Jeriko. Munskydd används också på gymnastiken...

FG PlusGiro

Meddelande till betalningsmottagaren kan inte lämnas på baksidan)

MIN GÅVA TILL BARNEN
I BETLEHEM OCH JERIKO

- Månadsgåva
- SIRA-foldern st
- Min extra gåva



INBETALNING/GIRERING B

Kod 1

Till PlusGirokonto
90 00 77 - 9

Betalningsmottagare (endast namn)



Svenskt Internationellt Hjälparbete

Avsändare (namn och postadress)

10107

Svenska kronor

öre

Från PlusGiro-/personkonto (vid girering)