



SIRA

Swedish International Relief Association



SIRA-foldern!

Beställ SIRA:s informationsfolder att ge till vänner och bekanta.



att eleverna hade förändrats mycket. De hade blivit mer energiska, mer socialt anpassade, de älskade att delta i olika aktiviteter och deras självförtroende hade förbättrats. Även deras skriv- och läsförmåga hade utvecklats märkbart. För SIRA och framförallt personalen i Jeriko är detta en framgångshistoria och en dröm blivit sann. Som Napoleon en gång sa:” Man kan undervisa en elev en dag men om man lär honom att vara nyfiken så kommer han att fortsätta lära sig så länge han lever”.

FÖR FYRA ÅR SEDAN fattade SIRA-skolan i Jeriko ett viktigt beslut och startade en förberedelseklass för elever i åldern 5-6 år. Beslutet var inte enkelt men eftersom vi såg att denna elevgrupp behövde mer stöd och hjälp var vi övertygade om att förverkliga

idén. Sedan dess har vi tagit emot elever med olika bakgrund och eleverna har varit till stor glädje för hela skolan och bidragit till den goda atmosfären. Det här året har vi sju pojkar och flickor i förberedelseklassen.

När de kom till skolan hade de stora svårigheter inom olika områden. Personalen har därför fått arbeta hårt tillsammans för att utveckla eleverna på olika sätt, socialt, känslomässigt, beteendemässigt och kunskapsmässigt. Tack vare det hårda arbetet kunde vi i slutet av förra terminen märka



Text: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick
Foto: Anders Frick

2018 – ETT JUBILEUMSÅR



NYLIGEN HEMKOMEN FRÅN Betlehem efter en fyraveckorsperiod som platschef har jag med mig ett bokslut från den palestinska redovisningen. Nu skall alla dessa siffror bokas in i de svenska räkenskaperna och därefter kan vi lägga 2017 till handlingarna och blicka fram emot 2018. Eftersom en av våra större sponsorer har valt att inte stötta oss i fortsättningen var det en stor utmaning i budgetarbetet att hitta nya lösningar. Eftersom SIRA fyller 50 år 2018 så var det naturligt att utmana med en ”Jubileumsgåva”. Nu gäller det att vi alla hjälps åt att samla in 300 000 kronor.

Låt mig få berätta en solskenshistoria om Anders som säljer pelargonsticklingar och allt går till SIRA. Det började med att vi hade med oss några skott från pelargonior tagna i Betlehem. Vi satte dem och i flera år kunde vi njuta av vackra blommor. När hösten kom så lämnade jag över värdnaden till en vän. Då började han ta sticklingar och här föddes

idén till försäljning. Nu reser Anders runt till olika mässor, berättar om SIRA skolorna och säljer skott. Hitintills har det gett 4 000 kronor. Nya skott har tagits så det blir säkert mer pengar till jubileumsinsamlingen.

En annan vän, Eva, har gjort ett SIRA-träd som består av en stor avskalad gren som lindats med garn och sedan försetts med LED-lampor. Hon säljer lotter och allt går till jubileumsinsamlingen. Bra gjort.

Nu vill jag utmana er alla att tänka till: Vad kan jag/vi göra? Mejla mig gärna på kerstin@bjerhagen.se så kanske vi kan berätta om din ide i nästa nummer. Tacksamt är att många redan har börjat skicka in pengar till vårt plusgiro eller swishat en gåva.



TILLSAMMANS SKA VI LYCKAS!

Kerstin Bjerhagen



SIRA-skolorna i 360 grader

Nu kan du se nytagna panoramabilder från SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko. Surfa in på <http://www.sira.se/panorama/>

PRAKTIK PÅ SIRA

Vårt första möte med SIRA-skolan i Jeriko var en onsdag. Efter en timmes lång och krokig bilfärd parkerade vår vaktmästare Elias vid skolan. Förutom en strålande sol på en klarblå himmel så möttes vi av rektor Salwa Shareef. Mottagandet var varmt från första stund och hon lotsade oss nästan omedelbart in i ett av klassrummen. Där blev vi introducerade för barnen och det dröjde inte länge förrän vi blev ombedda att hitta på en spontan aktivitet. Vi lekte "Simon says", sjöng sånger och dansade med barnen. Därefter åt vi frukost tillsammans med lärarna. De bjöd in oss i sin gemenskap och var så glada att vi äntligen var där.

Dagen avslutades med att vi tillsammans med de sprudlande barnen gick till en grönsaksodling i närheten. Barnen plockade färska grönsaker som de glatt förvarade innanför sina tröjor. Vi ser fram emot att få vara en del av deras SIRA-familj.

Jessica Waldenfrid och Josefine Andersson

FAKTA OM SIRA



SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter i åldrarna 6-12 år.

I Betlehem finns en skola med 8 klasser, ca 10 elever i varje klass. Skolan startade 1992. Skolan i Jeriko startade 1994. Sedan 2012 finns en nybyggd skola som byggts till 2017. Där finns nu 5 klasser med ca 10 barn i varje klass. Verksamheten bedrivs med drygt 20 anställda, alla palestinier. En svensk platschef sköter administrationen. Verksamheten finansieras med skolvavgifter och frivilliga medel från enskilda, bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer i Sverige och Palestina. Verksamheten vilar på kristen värdegrund.



REDAKTION Ingegerd Frick, Tobias Andersson och Anders Frick

ANSVARIG UTGIVARE Thord-Ove Thordson, thordove.thordson@gmail.com

KONTAKT Ingegerd Frick, 0520-42 50 79, ingegerd@frick.nu

ADRESS Stiftelsen Internationellt Hjälparbete Våra Bröder, Box 6588, 113 83 Stockholm

PLUSGIRO 90 00 77-9 **BANKGIRO** 900-0779 (möjlighet autogirobetalning) **WEBB** www.sira.se **SWISH** 123 222 0481



**SVENSK
INSAMLINGS
KONTROLL**

Från 135 till 5000 – som ringar på vattnet

Aldrig har det funnits så många elever på SIRA-skolorna som detta läsår; 85 i Betlehem och 50 i Jeriko. Det är totalt 25 fler än föregående läsår. Hur många andra människor kommer i kontakt med de båda SIRA-skolorna och får höra berättelser om hur det är på skolan? Jag började fundera och räkna och antalet mångfaldigades snabbt till över 5000, syskon, kompisar, släktingar. Till detta kommer förstas lärarna och

många andra. Listan kan göras lång. Så när du ger ett bidrag till SIRA-skolorna – tänk på att det betyder mycket för varje elev. Det betyder också att en stolt släkting eller kompis får följa hur de utvecklas och får en god start i livet. Fortsätt därför med ditt stöd till SIRA-skolorna och sprid gärna likt ringar på vattnet budskapet om SIRA-skolorna till andra.

Gunnar Falkeby

MARS

MIN GÅVA TILL BARNEN I BETLEHEM OCH JERIKO

- Månadsgåva
- SIRA-foldern st
- SIRA 50 år
- Min extra gåva

APRIL

MIN GÅVA TILL BARNEN I BETLEHEM OCH JERIKO

- Månadsgåva
- SIRA-foldern st
- SIRA 50 år
- Min extra gåva