



SIRA

Swedish International Relief Association



SIRA-foldern!

Beställ SIRA:s informationsfolder att ge till vänner och bekanta.



FANTASTISK START FÖR ATT FÅ FANTASTISKA RESULTAT

TEXT: NADIRA SAAD

ÖVERSÄTTNING: INGEGERD FRICK

EN SKOLA ÄR för barn en plats för lärande. Där får också barn kamrater och kommer i kontakt med andra barn med olika temperament och får nya idéer och vanor. Det är här barnet förbereder sig för nästa steg i livet. Den rätta formen av undervisning är därför så viktig.

Jag tror att första dagen i skolan för en SIRA-elev påverkar resten av skolåret. Personalen på SIRA-skolan ville därför göra den första dagen till en dag full av trevliga och intressanta aktiviteter, för att ge eleverna en så bra start på året som möjligt och där-

med förhoppningsvis påverka resten av skolåret till att bli ett bra år. Att de känner sig nöjda med sin skola, redan från starten, tror jag bidrar till att de når bättre resultat i både skolarbetet och socialt.

SIRA startade denna underbara dag med att låta eleverna få en positiv känsla av skolan eftersom de ofta har dåliga erfarenheter från sina föregående skolor. Dagen började klockan åtta med att alla eleverna samlades på skolgården tillsammans med lärarna och socialarbetaren. Nya elever fick lära känna lärarna och de gamla eleverna genom ett enkelt spel. Efter det gick varje klass med sin lärare till sitt klassrum och var där en timme för att prata och lyssna på sin lärare som

gick igenom en del praktiska saker gällande skolsystemet och liknande.

Därefter gick eleverna ut på skolgården igen där de möttes av en clown och ett lekteam som tillsammans med barnen hade roligt och lekte många intressanta lekar. Barnen blev verkligen uppfyllda av glädje och intresse inför det kommande skolåret. Och det blev som jag önskade, en fantastisk start på skolåret!

ORDFÖRANDE HAR ORDET: THORD-OVE THORDSON

Hur går det ihop?

SISTA HELGEN I AUGUSTI hade SIRA-styrelsen två dagars sammanträde i Beckomberga. Dagar av reflektion och intensiva samtal om SIRAs nuläge och framtid.

Vår ekonomi är mycket pressad - stora bidragsgivare minskar sina bidrag och drar sig ur... Men vi ser också gamla och en del nya givare som ökar sina insatser och tar initiativ t ex i samband med födelsedagar och andra högtider. Punktinsatser och regelbundet givande samverkar för att stärka ekonomin. Men vi är långt från att vara i hamn...

Och samtidigt berättar vi om nysatsningar i SIRA - här, på Facebook-sidor och i andra sammanhang? Hur går det ihop?

Vi berättar om en stor och nödvändig renovering av SIRA-skolans byggnader i Betlehem - den finansieras av ett stort riktat arv från en SIRA-vän i Sverige och bidrag från organisationer i Betlehem.

Vi berättar om tillbyggnad av SIRA-skolan i Jeriko med en ny våning - den har betalats av en japansk donation som den palestinske utbildningsministern lovade oss vid besök då han blev så förtjust i SIRA och så berörd över den långa kö av barn som vi inte kan ta emot.

Vi berättar att SIRA-skolan i Jeriko har startat en ny klass med 10 elever på grund av nya lokaler. Det har skett tack vare stora insatser genom vår rektor Salwa och "SIRA Friends" - en grupp SIRA-vänner med breda kontakter som har mobiliserat givare till både möbler och inredning av nya våningen och medel för att finansiera den nya klassen!



Vi berättar att SIRA-skolan i Betlehem har ökat antalet elever med 13 till 83 - tack vare initiativ från rektor Nadira och lärarna som var beredda att öka antalet elever med en i varje klass. Inkomsterna av fler skolavgifter finansierar en lärare i musik och idrott och en ny klass på sex elever.

Det här är en berättelse om många små och stora bäckar - i Sverige, i Betlehem och i Jeriko som ger hopp för framtiden för flera barn som inte klarar den vanliga skolan utan behöver särskilt stöd under ett par-tre år.

Vi i SIRA-styrelsen är tacksamma för den kärlek och solidaritet som visas genom gåvor och stödinitiativ. Läget har varit pressat många gånger, men i 49 år har SIRA levt vidare och kunnat ge stöd till barn i Mellanöstern! Och idag får vi fler positiva utmaningar från Betlehem och Jeriko genom nya givare och nya initiativ för att utveckla verksamheten.

Nästa år fyller SIRA 50 år! Det vill vi fira i Sverige och i Palestina - med en stor jubileumsinsamling och aktiviteter på olika platser! Här finns plats för goda idéer och lokala initiativ!



BESÖK AV GAMLA ELEVER

Yara, tillsammans med de tidigare eleverna Hassan, Mohamad och Tamar. Yara är psykolog och musik-terapeut. Hon jobbar med bl. a. socialt arbete och avslappnade gymnastik.

TEXT OCH FOTO: OVE ANDERSSON

DET BARA HÄNDER, plötsligt står de där! Tre gamla elever kommer till SIRA-skolan för att visa sina betyg för Amal. Många känner henne som skolans socialarbetare - en mycket viktig roll på skolan!

Det blir en pratstund med dem. Hassan är 16 år, Mohamad o Tamer är båda 15. De har gått på skolan i fyra år och sedan kunnat gå tillbaka till den ordinarie kommunala skolan. Nu är de alltså här för att visa upp att de lyckats med terminsbetygen.

Jag frågar varför de började på SIRA-skolan. De svarar alla att de hade svårt att läsa och att skriva. Matte var också klurigt för dem.

- Det var lugnt och bra här, påstår Hassan. Jag minns att jag fick jobba hårt för att lära mig läsa. För mig var målet att kunna komma tillbaka till den vanliga skolan. Jag kommer särskilt ihåg när min lärare satte sig

ned med mig ensam och förklarade multiplikationstabellen. Jag hatade matte! Men efter några halvtimmar ensam med läraren, lärde jag mig av miss Manal! Nu är matte ett av mina favoritämnen.

- Så som skolan jobbar har den också stärkt vårt självförtroende, säger Mohamad, och den har hjälpt oss att utvecklas. Och jag kommer fortfarande ihåg multiplikationstabellen!

- SIRA var bra för oss, säger Tamer. Jag mins framför allt lärarna.

- Vi är mycket nöjda - säkert föräldrarna också, slutar Yara Sous.

FAKTA SIRA

SIRA - En svensk Stiftelse som driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning för barn mellan 6 och 12 år med läs- och skrivsvårigheter.

I Betlehem finns en skola med 7 klasser, 10 barn i varje klass. Skolan tillkom 1992.

I Jeriko finns en nybyggd skola för 4 klasser med ca. 10 barn i varje klass.

Verksamheten bedrivs med drygt 20 anställda, alla palestinier. En svensk platschef sköter administrationen.

Verksamheten finansieras helt med frivilliga medel från enskilda, bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer.

Verksamheten vilar på kristen värdegrund.



REDAKTION Ingegerd Frick, Tobias Andersson och Adam Ekman

ANSVARIG UTGIVARE Thord-Ove Thordson, thordove.thordson@gmail.com

KONTAKT Ingegerd Frick, 0520-42 50 79, ingegerd@frick.nu

ADRESS Stiftelsen Internationellt Hjälparbete Våra Bröder, Box 6588, 113 83 Stockholm

PLUSGIRO 9000 77-9 **BANKGIRO** 900-0779 (möjlighet autogirobetalning) **WEBB** www.sira.se **SWISH** 123 222 0481

90 SVENSK INSAMLINGS KONTROLL

STUDSMATTAN HAR KOMMIT!

FÖR ELEVER MED INLÄRNINGSSVÅRIGHETER är det viktigt med rörelse. Tack vare att organisationen AVSI, en italiensk – amerikansk biståndsorganisation, har gett SIRA en bra studsmatta kan nu eleverna få möjlighet till glädje och utveckling. Det är inte bara för nöjes skull som studsmattan finns, regelbunden användning har visat sig bidra till att elever som använder den får bättre fysik, bättre hälsa och lär sig lättare.

1. Studsmattan ökar självuppskattningen.
2. Studsmattan påverkar inlärningsprocessen positivt.
3. Studsmattan ökar flexibiliteten.
4. Studsmattan utvecklar motoriska färdigheter.

Nadira Saad, översatt av Ingegerd Frick

OKTOBER

MIN GÅVA TILL BARNEN I BETLEHEM OCH JERIKO

- Månadsgåva
- SIRA-foldern st
- Min extra gåva

PLUSGIRO 90 00 77-9

SEPTEMBER

MIN GÅVA TILL BARNEN I BETLEHEM OCH JERIKO

- Månadsgåva
- SIRA-foldern st
- Min extra gåva

PLUSGIRO 90 00 77-9